

Cultuur-Tips

Uw dagelijkse dosis Cultuur!



Hieronder vindt u de nieuwsbrief voor **Maart 2026** van Cultuur-tips.nl.

Elke maand staan hierin de leukste culturele evenementen op het gebied van Kunst, Theater, Film, Boeken, Concerten en Natuur.

Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van alle tips ga dan naar onze website!

Cultuur-Tips

TIP van de Maand!

HENDRIK GROEN
Piaggio



Mijn Generatie

Van 11 maart t/m 22 maart is het weer Boekenweek. Het thema dit jaar is "Mijn generatie". Het Boekenweekgeschenk "Piaggio" is geschreven door Hendrik Groen (alias Peter de Smet). Bij besteding vanaf € 17,50 krijgt u het Boekenweekgeschenk gratis. Millennial Doortje Smithuijsen heeft de thema-uitgave "ik zou uw dochter kunnen zijn" geschreven. Deze kunt u voor een vaste prijs van € 5,25 kopen.

Meer Aanraders

1. "Als dromen fluisteren" Melissa Da Costa
2. "Het einde van Erna Ankersmit" Anna Enquist
3. "Hier komt de zon" Kees van Beijnum
4. "Twee prinsen" Splinter Chabot
5. "Geschenk van de zee" Julia Kelly
6. "River van bloed" Michel Krielaars
7. "Biografie Charlie Toorop" Wessel

- Krul
8. "Grenzen aan de gulzigheid" Jaap Seidell



Kunst



De werelden van Jan Toorop

Singer Laren presenteert van 21 januari tot en met 10 mei 2026 "De werelden van Jan Toorop". Met ruim tachtig topstukken – schilderijen, werken op papier, beelden en brieven – en verrassende combinaties met werk van tijdgenoten en navolgers biedt de tentoonstelling een nieuw perspectief op een van de belangrijkste en meest veelzijdige kunstenaars in Nederland rond 1900: Jan Toorop (1858–1928). "De werelden van Jan Toorop" laat voor het eerst zien hoe Toorop zich zijn hele carrière expliciet en blijvend verhoudt tot zijn Javaanse en Chinese wortels.

Singer Laren

BIRDS

We kunnen ons geen leven zonder vogels voorstellen. Ze zijn een symbool van vrijheid, schoonheid en liefde. Maar vogels zijn ook huisdieren, voedsel of jachttrofee. In de tentoonstelling "BIRDS - Curated by The Goldfinch & Simon Schama" in het Mauritshuis te Den Haag vragen we ons af hoe het kan dat we vogels zowel bewonderen als opsluiten. En wat zegt onze band met vogels over hoe we met de natuur omgaan? "Het puttertje" van Carel Fabritius uit 1654 en de Britse (kunst)historicus Simon Schama brengen vogels vanuit de hele wereld naar het Mauritshuis. Met kunst van Leonardo Da Vinci, Rembrandt, Pablo Picasso, Henri Matisse, Tracey Emin, Iris van Herpen en vele andere kunstenaars tonen we de kijk van de mens op vogels. Te zien t/m 7 juni.

Mauritshuis



"Wie leed te boek stelt, hoeft zijn leed niet te onthouden"
-Tesselschade Roemer Visscher-

Natuur in Glas

Van 7 t/m 22 maart presenteert Stichting Glaskunst de nieuwe voorjaarsexpositie 'Natuur in Glas' in Kasteel Cannenburch in Vaassen. Geïnspireerd door de historische moestuin, bloeiende kruiden en fruitbomen, de insecten en de slotgracht van het kasteel, tonen gerenommeerde kunstenaars uit binnen- en buitenland hun werk. Zij gebruiken uiteenlopende glastechnieken – van geblazen glas en pâte de verre tot



vormgesmolten en met de vlam bewerkt glas – om de natuur in al haar facetten te verbeelden.

Stichting Glaskunst

Rotterdam in Focus

Het Nederlands Fotomuseum heropende op 7 februari zijn deuren in pakhuis Santos, een nationaal monument in de bruisende wijk Katendrecht in Rotterdam. Het museum presenteert werk van toonaangevende Nederlandse fotografen en opkomende talenten. Vanaf de uitvinding van de fotografie rond 1839 tot heden. Een speciale tentoonstelling is "Rotterdam in focus", fotografie van de stad 1843 tot heden. Te zien t/m 24 mei.

Nederlands Fotomuseum



Concerten



Bachweken

Stichting Bachweken Lochem laat in de weken voor Pasen (18 maart tot 6 april) J.S. Bach tot leven komen in de gehele gemeente Lochem, in allerlei hoedanigheden en voor allerlei groepen mensen. Bachweken Lochem coördineert deze uitvoeringen, en voegt daar eigen concerten aan toe, naast workshops zingen of dansen met Bach en korte concerten voor ouderen op locatie. Kijk voor het volledige programma op

Lochem Klassiek

Schiermonnikoog Festival

Het Schiermonnikoog Festival van 13 tot 19 maart, is een festival voor klassieke muziek en vindt twee keer per jaar plaats op Schiermonnikoog. Twee keer per jaar arriveren zo'n 200 musici uit binnen- en buitenland op Schiermonnikoog om daar in alle rust concerten te geven. Waar de voorjaarseditie in maart de focus legt op jong talent, ligt de focus tijdens de najaarseditie in oktober op kamermuziek.

Het festivalprogramma bestaat uit concerten, masterclasses, documentaires, lezingen, sterrenwandelingen en natuurexcursies. De intimiteit van klassieke muziek en de unieke natuurbeleving op het eiland versterken elkaar en geven het festival een bijzonder karakter.

Schiermonnikoog Festival



fluit en Vital Stahievitch

Op zondag 22 maart geven Mirna Ackers – fluit en Vital Stahievitch – piano een concert in de Dorpskerk van Bathmen. Naast haar werk als orkestmusicus is fluitiste Mirna Ackers mede-organisator van Flutopia dat evenementen voor amateurfluitisten organiseert. Vital Stahievitch werd geboren in Minsk, Wit-Rusland en voltooide daar zijn piano-opleiding. Op het programma in Bathmen staan werken van Poulenc en Prokofiev. Aanvang: 15.00 uur.

Muziekkring Bathmen

“De doden lachen ons toe, het enige wat we kunnen doen, is teruglachen”
-Marcus Aurelius-

Ensemble Seraphina

Ensemble Seraphina geeft op 22 maart een concert in de Kapel op 't Rijsselt in Eefde. Uitgevoerd wordt het Stabat Mater van Pergolesi. Dit meesterwerk van de Italiaanse componist Pergolesi is uiteraard bij elke muzikliefhebber bekend. In de Latijnse tekst van het middeleeuwse gedicht waarop de muziek is gebaseerd, wordt de smart beschreven van Maria om haar gekruisigde zoon. De beleving van de muziek wordt intenser door de tekst van de in Enschede geboren schrijver en dichter Willem Wilmink die vooral bekend is geworden door zijn kennis van middeleeuwse poëzie. Het concert wordt aangevuld met enkele aria's uit de passies Bach met tekst van o.a. Jan Rot. Aanvang: 11.30 uur.

Kapel op 't Rijsselt



Theater

Liefdesbrieven

Anne Wil Blankers en Hans Croiset brengen A.R. Gurney's "Liefdesbrieven" opnieuw tot



leven. Een ontroerend verhaal over Melissa en Andrew: bevriend sinds hun kindertijd, waarna hun wegen scheiden, maar zij verbonden blijven door een halve eeuw hartstochtelijke briefwisseling. "Liefdesbrieven" laat zien hoe woorden kunnen branden van verlangen — een intiem verhaal waarin elke brief de spanning verhoogt en de belofte van vervulling altijd net buiten bereik blijft. Te zien t/m 10 april.

Moret Teater

Hedda

Hedda Gabler is back! – brutaal, onvoorspelbaar en genadeloos zichzelf. Maar deze keer is ze niet de 'opstandige' vrouw zoals we haar kennen uit Henrik Ibsens klassieker. In de voorstelling "Hedda" keert Ibsens iconische personage terug als een jonge vrouw van kleur, klem tussen alle verwachtingen die omgeving, familie en samenleving haar opleggen. Ze weigert zich te laten reduceren tot stereotypes. Ze is geen slachtoffer, geen femme fatale, geen pion in andermans spel. Hedda wil controle. Over haar eigen leven, over haar verhaal. Maar hoe breek je los uit een wereld die jou al een vaste rol heeft toebedeeld? Te zien t/m 29 maart.

Toneelschuur Producties



ALETTA

In een avondvullende comedy musical wordt het publiek meegenomen in het veelbewogen leven van Aletta Jacobs. Een vrouw die haar tijd in veel opzichten zo ver vooruit was, dat ze de beperkingen die haar werden opgelegd gewoon niet begreep. Haar gebrek aan ontzag voor de gevestigde orde zorgt voor een even scherp, hartstochtelijk, als geestig verhaal. Te zien vanaf 7 maart t/m 14 juni. Er is ook een podcast gemaakt. "Wat blijft, grote geesten" van Human.

Oostpool



Film

Paaz

Topactrice Gaité Jansen speelt de hoofdrol in deze tragikomische, scherpe en eerlijke film "Paaz", geïnspireerd op de gelijknamige bestseller van Myrthe van der Meer. Over vastlopen, doorgaan en alles daartussenin. Emma weet zeker dat ze gelukkig is. Ze heeft een succesvolle carrière, een lieve

vriend, fijne ouders en is talentvol, grappig en slim. Totdat ze een totaal onverwachte afslag neemt en op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis belandt. Kortsluiting? Een burn-out? Zelf denkt ze dat dit een enorme vergissing moet zijn. Want ze is helemaal oké, toch?

Trailer



Internationale Vrouwendag

THEMA 2026
#NIETMIJNRECHT

Op 8 maart vieren we Internationale Vrouwendag in Nederland. Op de website www.internationale-vrouwendag.nl vind je een compleet overzicht van activiteiten, lezingen, workshops en lokale acties bij jou in de buurt. In 2026 staat het jaarthema “#NietMijnRecht” centraal: een krachtige oproep tegen de uitholling van vrouwenrechten. Een paar voorbeelden van activiteiten:

Internationale Vrouwendag

Ongekend Talent

Op zondag 8 maart organiseert Museum het Schip in Amsterdam een middag rondom de vrouw en de muziek uit het begin van de 20e eeuw. In de tentoonstelling “Ongekend Talent” staan de vrouwen van de Amsterdamse School centraal. Het sfeervolle concert, waarin de tijdgeest van het interbellum weerklinkt – een periode waarin de vrouw steeds nadrukkelijker haar eigen stem vond – sluit daar naadloos op aan.

Het Schip



Revelations

Wie was Judy Chicago, en waarom geldt zij als pionier van de feministische kunst? Vier Internationale Vrouwendag in het Joods Museum in Amsterdam en loop op 8 maart mee door de tentoonstelling “Judy Chicago: Revelations”. Tijdens de rondleiding ontdek je het leven en werk van de legendarische Amerikaanse kunstenaar Judy Chicago en leer je hoe zij thema's als gender, macht,



feminisme en Joodse identiteit zichtbaar maakt in haar kunst.

JCK

Pasen

Theater Passion

Houdt u van theater en kunst dan is dit uw kans! Deze sensationele Theater-Passion speelt elk jaar rond Pasen en ontvangt al 15 jaar duizenden bezoekers uit Nederland en België. In 2026 zijn er opnieuw 5 voorstellingen te bezoeken en deze keer in Deventer, in het markante gebouw van de Koningskerk. Het Wandeltheater Dolorosa bezorgt iedere bezoeker een onvergetelijke voorstelling van meesterlijke kwaliteit gespeeld door ongeveer 95 spelers! Het unieke van dit theaterstuk is van de hand van theatermaker Carla Veldhuis. Bezoekers worden via diverse kunstvormen op een indrukwekkende tot de verbeelding sprekende wijze, meegenomen in het Paasverhaal. Zonder woorden wordt Jezus' leven vertolkt, door de afwisseling van levende standbeelden, live muziek, prachtige dans- en theaterscènes. Zaterdag 28 maart 14.00 – 16.00 en 19.30 (er is gratis parkeergelegenheid bij het gebouw) en Zondag 29 maart 14.00 – 16.00.

Wandeltheater Dolorosa



Podcast



De 100 Vrouwen van Marcel

In “De 100 Vrouwen van Marcel” laat Marcel ‘mijn vrouwen’ vertellen over hun persoonlijkste ervaringen. Om te lachen, te huilen, om je te verwonderen en misschien zelfs om van te leren. Elke maand ga ik in gesprek met een belangrijke vrouw uit mijn leven. Ik ken er wel 100 die iets speciaals voor me betekenen. En wat ik aan levenswijsheid heb opgestoken, komt grotendeels van hen. Maar ook omdat we leven in een wereld die is ingericht op mannen. Mannen zijn de norm, vrouwen zijn sociaal-maatschappelijk haast onzichtbaar.

Podcast Luisteren

Sterrin's
Dierenencyclopedie

In de podcast "Sterrins Dierenencyclopedie" ga je elke week op avontuur met ecologe Sterrin Smalbrugge en haar dierenvriend Mark Haayema. Samen ontdekken ze de leukste, liefste en meest bijzondere dieren ter wereld! Waar woont het dier? Wat eet het? En waarom is het zo bijzonder? Je hoort het allemaal – van dieren die je kent tot dieren waar je nog nooit van hebt gehoord. Elke week een nieuw avontuur, een nieuw verhaal en heel veel dierenpret!

[Podcast Luisteren](#)



"Aan het zingen van de vogels, hoor je hoe diep het bos is"
-Harry Mulisch-



Met Groenteman in de kast

In de podcast "Met Groenteman in de kast" gaat Gijs Groenteman iedere week in gesprek met iemand die hem op de een of andere manier heeft verwonderd of is opgevallen. Ooit begonnen in de illustratieve archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Nu opgenomen in een hypermoderne studio of bij de gasten thuis.

[Podcast Luisteren](#)

Wilt u ook maandelijks de nieuwsbrief per email ontvangen,
meldt u zich dan aan!

[Aanmelden Nieuwsbrief Cultuur-Tips](#)

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@cultuur-tips.nl toe aan uw adresboek.

