

### Kerstfeest, feest van licht!



**Kerst:**

De binnenstad van Delft wordt in de maand december omgetoverd in een wintersprookjesland. Een van de hoogtepunten is de Lichtjesavond op dinsdag 12 december wanneer er een optimale kerstsfeer heerst in de prachtige stad. Bezoekers kunnen genieten van een programma met verlichte grachten en grachtenpanden. Er is dan zang, muziek en dans om de gezellige sfeer te onderstrepen. [www.festipedia.nl/lichtjesavond-delft](http://www.festipedia.nl/lichtjesavond-delft)

De hoofdstad van Limburg start in december een onweerstaanbaar charmeoffensief met "Magisch Maastricht". Wandel het station uit en volg talloze lichtjes en kerstklanken richting Het Vrijthof met theater- en dansoptredens, concertjes en een ijsbaan met winters vertier. [www.magischmaastricht.nl](http://www.magischmaastricht.nl)



In de Oranjerie in Zeijen in Drenthe branden tot en met 23 december 5000 lichtjes. Overdag versierde bomen met ieder een andere kleur geven een fonkelende kerstsfeer. Op 9 en 10 december vindt de jaarlijkse Victorian Christmas Fayre plaats. Tijdens deze dagen wandel je regelrecht een oud 19e eeuws Engels stadje binnen. [www.de-oranjerie.nl](http://www.de-oranjerie.nl)



# CULTUUR

## Nieuwsbrief december 2017

---

Op 9, 10, 12, 16 en 19 december vindt op Huis Zypendaal in Arnhem het kerstfeest plaats. Adellijke figuren en fraaie versieringen zorgen voor een mooie sfeer als u de kamers vol verhalen bezoekt. Ieder half uur gaat de deur open en beleeft u een waar kerstverhaal. Buiten kunt u heerlijk vertoeven bij de vuurkorven en warme chocolademelk en glühwein drinken. [www.glk.nl/zijpendaal](http://www.glk.nl/zijpendaal)

Op 2e Kerstdag vindt er in Hellendoorn-Nijverdal een Kerstwandeling plaats. Vanaf de parkeerplaats bij het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug Nijverdal maakt u een wandeling over de Noetselerberg. Midwinterhoornblazers uit Haarle zullen de wandelaars vergezellen. Aan het eind wacht in de schaapskooi Twilhaar warme glühwein en chocolademelk. Vertrek 14.00 uur. [www.ivn.nl](http://www.ivn.nl)



### Kerst- muziek:

In de Gudula Kerk te Lochem wordt op zondag 10 december een Engelstalig "Festival of Nine Lessons and Carols" georganiseerd. Advents- en Christmas Carols worden afgewisseld met Lessons. Medewerking verleent het Capella Gudula koor o.l.v. Els Dijkerman. Aanvang: 19.00 uur [www.pglochem.nl](http://www.pglochem.nl)



Van 9 tot en met 24 december worden er op diverse locaties in Nederland kerstconcerten gegeven door het Bach Choir & Orchestra o.l.v. Pieter Jan Luesink. Medewerking verleent pianist Jan Vayne. "Classical Christmas" laat verschillende composities horen van componisten zoals Bach, Vivaldi en Händel. [www.pieterjanluesink.nl](http://www.pieterjanluesink.nl)



Op 10 en 16 december geeft het Koor Multiplevoice concerten in resp. Alphen a/d. Rijn en Utrecht. Op het programma staan prachtige werken van o.a. Praetorius, Hassler, Pachebel en Buxtehude. Sfeervolle advents- en kerstmuziek van Duitse componisten uit de laat renaissance en baroktijd. Aanvang in Alphen a/d. Rijn 15.00 uur, in Utrecht 21.00 uur.  
[www.multiplevoice.nl](http://www.multiplevoice.nl)



Het Huygens Consort brengt op woensdag 13 december sfeervolle kerstmuziek in de Grote Kerk van Hattem. Het viertal opent het concert met enkele klassieke composities uit de tijd van de Spaans renaissance. Na de opening neemt de groep u mee op een kerstreis langs verschillende landen. Zo klinkt er kerstmuziek uit Duitsland, Frankrijk en Hongarije. Aanvang: 20.00 uur. Het Huygens Vocaal Ensemble geeft op 16 en 17 december een kerstconcert in Kampen en Epe. [www.huygensmusic.nl](http://www.huygensmusic.nl)



Ieder jaar rond Kerst en Oud en Nieuw organiseert het Stiffestival haar winterconcert in de Stiftskerk te Weerselo. Een kleine kleur van internationale musici zullen om 13.30 uur werken van Schubert spelen. Om 15.30 uur wordt het programma "Russische Winter" gepresenteerd met werken van Russische componisten waaronder Tsjajkovsky en Rachmaninov.  
[www.stiffestival.nl](http://www.stiffestival.nl)



### Kunst:

Tot en met 21 januari is een grote overzichtstentoonstelling van Hermanus Berserik te zien in Museum More in Gorssel. Wars van kunstmodes schilderde en tekende Hermanus Berserik (1921-2002) in 6 decennia een omvangrijk en gevarieerd oeuvre bij elkaar. Het meest bekend werd hij als schilder van vrolijke voorstellingen volhumor, poëzie en een vleugje surrealisme. [www.museummore.nl](http://www.museummore.nl)



In Museum Jan van der Togt in Amstelveen exposeert tot en met 7 januari kunstenares Ans Marcus. Op aangrijpende wijze onderzoekt Marcus de schaduwkanten van het leven in o.m. de recente serie "verborgen verdriet" en "de pijn van oud". Ook schilderde zij een reeks jeugdportretten van o.a. Frida Kahlo en Modigliani waarmee ze uiting geeft aan haar bewondering voor door haar gerespecteerde voorgangers. [www.jvdtogt.nl](http://www.jvdtogt.nl)



In de tentoonstelling "A Global Table" in het Frans Hals Museum en De Hallen in Haarlem ontmoeten oude en nieuwe kunst elkaar. Aan de hand van 17e eeuwse voedselstillevens onderzoeken de musea de koloniale geschiedenis van Nederland. Waar komen de producten vandaan? De aardappel bijvoorbeeld. Die wordt oerhollands genoemd maar is dat ook zo? [www.franshalsmuseum.nl](http://www.franshalsmuseum.nl) en [www.dehallen.nl](http://www.dehallen.nl).



Beeldhouwer Waldemar Otto exposeert tot en met 21 januari in Museum Flehite in Amersfoort. Otto is één van de kunstenaars die lid was van de kunstenaarskolonie Worpswede waarin o.a. ook kunstenares Paula Modersohn - Becker in zat. Waldemar Otto heeft diverse grootschalige projecten in de openbare ruimte in Noord-Duitsland gerealiseerd. [www.museumflehite.nl](http://www.museumflehite.nl)





**Restaurant:** Op een unieke locatie met zicht op het Pannerdens, Kanaal Fort Pannerden en de splitsing van de Rijn en de Waal ligt Restaurant Rijnzicht in Doornenburg. Op de menukaart staat een Innovatiemenu ( 9 gangen) met gerechten die alleen al door hun beschrijving de culinaire antenne op roodgloeiend zetten. [www.rijnzicht.nl](http://www.rijnzicht.nl)



**Recept:** Hertenbiefstuk met cranberry portsaus

Verwarm een eetl. olie en fruit hierin 2 sjalotjes met 1 theel. geraspte gember en een mespunt cayennepeper. Voeg rasp van 1 sinaasappel en een halve citroen, sinaasappel- en citroensap, 220gr. cranberrycompote en 150 ml port toe. Laat de saus 4 min. zachtjes inkoken en breng op smaak met 1 theel. mosterd, zout en peper. Wrijf 4 hertenbiefstukjes in met zout en peper en bind een stukje touw rondom zodat het in een mooie medaillonvorm blijft. Bestrijk de biefstuk met olie en grill ze in de grillpan om en om in ca. 4 min per kant. Leg takjes tijm naast de biefstukken in de pan en bak ze kort mee. Warm de saus op en serveer ze samen met het vlees. Garneer met de takjes tijm. Ook lekker met eendenborst, kalkoenfilet of Hollandse biefstuk. Eet smakelijk!



**Theater:** Het Nederlands Dans Theater voert tot en met 22 december op diverse locaties het programma "Schubert" uit. De voorstelling wordt live begeleid door Het Balletorkest. Naast de poëtische duetten in One in One van Johan Inger en het groepswerk in Cacti trakteer het NDT het publiek op een wereldpremière van Associate Choreographer Marco Goecke.



Hele generaties groeiden op met Thea Beckmans "Kruistocht in spijkerbroek". Nu is er de comeback van de kruistochten in de vorm van een theatervoorstelling van Theater Artemis. Een voorstelling over moed, vriendschap, kuddegedrag en de grote strijd tussen Oost en West. Te zien in verschillende theaters tot en met 23 december. [www.artemis.nl](http://www.artemis.nl)



Julika Marijn speelt tot en met maart de voorstelling "Uit verdriet geboren" Julika duikt op speelse en brutale wijze in het leven van Helene Kröller- Müller. Een powervrouw avant la lettre die werk kocht van o.a Vincet van Gogh en Piet Mondriaan en daarmee het Kröller Müller Museum op de Veluwe realiseerde. Julika kreeg van het museum toegang tot de 3000 brieven die Helene schreef aan haar zielsverwant Sam van Deventer. [www.julikamarijn.nl](http://www.julikamarijn.nl)



### Film:

Vanaf 7 december draait in de filmhuizen de film "Wonderstruck" van regisseur Todd Haynes. Ben, een jongen verlangt in de jaren 70 naar de vader die hij nooit heeft gekend. Een doof meisje Rose, houdt in de jaren 20 nauwkeurig een plakboek bij van het leven van een mysterieuze actrice. Wanneer Ben in de kamer van zijn moeder een mysterieuze aanwijzing vindt en Rose een aanlokkelijke krantenkop leest, besluiten beide kinderen op zoek te gaan naar datgene wat ze missen. De film is gebaseerd op een boek van Brian Selznick.



# CULTUUR

## Nieuwsbrief december 2017

---

De roman "Wonder" van R.J. Palacio is verfilmd. De film gaat over August Pullman die geboren is met afwijkingen aan zijn gezicht. Bang om niet geaccepteerd te worden hebben zijn ouders hem nooit naar een reguliere school gestuurd. Tot nu toe. Wanneer August voor het eerst op school in groep 5 verschijnt, verandert hij in een onwaarschijnlijke held. Een mooie film over kinderen die met deze aandoening te maken hebben.



### Boeken:

Ruiz Zafón, bekend van "De schaduw van de wind" heeft de indrukwekkende finale van het vierluik " Het Kerkhof der Vergeten Boeken" geschreven. Deel 4 "Het labyrint der geesten" speelt zich af in Spanje in de late jaren 50. Een opdracht van de geheime dienst brengt de eigenzinnige Alicia Gris van Madrid terug naar haar geboortestad Barcelona. Zij moet de plotselinge verdwijning van minister Mauricio Valls ophelderen. Hij heeft een geheimzinnig boek uit de reeks Het Kerkhof der vergeten boeken in zijn bezit.



De schrijfster Jenna Blum, bekend van "Het Familieportret" heeft een nieuwe roman geschreven. "De verloren familie" gaat over de Duits-Joodse Peter Rashkin. Hij heeft de concentratiekampen van de 2e wereldoorlog overleefd maar verloor er zijn hele familie. Na de oorlog probeert hij in Amerika een nieuw leven op te bouwen. Hij trouwt en krijgt met zijn vrouw June een dochter maar onder de oppervlakte sluimeren de herinneringen aan alles wat hij moest achterlaten.



# CULTUUR

## Nieuwsbrief december 2017

---

Tijl Uilenspiegel, legendarisch entertainer en provocateur, staat er alleen voor wanneer zijn vader, verdacht van duivelse magie, begin 17e eeuw door de kerk ter dood wordt veroordeeld. De jonge Tijl moet vluchten. Zo ook Frederik van Bohemen, de Winterkoning, die na een koningschap van slecht één winter, Praag moet verlaten en als balling zijn toevlucht zoekt in Den Haag. Tijl wordt de hofnar van Frederik van Bohemen. "Tijl", geschreven door Daniel Kehlmann is een groots epos over de 30 jarige oorlog.



**Ik wens u fijne feestdagen en een goed 2018 toe.**

